

Mandag d. 21/9, 2015: Gensyn med nordvest-Skåne



Med Lasse ved rattet kørte vi fra Fakta på Holmbladsgade mod og over Øresundsbroen. Næppe var vi kommet på svensk grund, før et voldsomt regnvejr satte ind. Vi overvejede at gøre holdt, men det gik nogenlunde, idet vi blev på motorvejen, men vi suste forbi Helsingborg og standsede først i **Höganäs**, hvor regnen endelig var ophørt. Vi kørte gennem den småkedelige by, som kun markerer sig ved den spaghettiwestern-lignende kirke midt på hovedgaden. Oven i købet er det ikke at opstøve at konditori eller en café. På de velkendte '**factory outlets**' i udkanten af byen fandt Lasse - som førhen - et par gode nye sko, og ingen skjorte denne gang.

Vi fortsatte til **Mölle**, hvor vintersæsonen åbenbart allerede var begyndt. Der var næsten ingen mennesker, og der var lukket og slukket på hotellet nede ved havnen. Men udsigten op mod klippesiden var da heldigvis stadig flot - især da der nu også var lidt sol. På **Mölle Krukmakeri & Café** fik vi - langt om længe - en god gang kaffe med en massiv bolle til. Et hyggeligt, pudsigt og lidt primitivt sted, hvor nogle unge mennesker med barn og puddel-hund også slappede af.



Harrys
- I GOTT SÄLLSKAP

Vi kørte ikke til Kullen, men fortsatte fra Mölle langs kysten til **Ängelholm**. Op og ned ad Storgatan, og ind på Harrys til en sen lunch. Den smagte Bo bedre end Lasse, men mad fik vi da, dog så sent, at det gode selskab var gået....

Næste stop **Båstad**: Vi nød den flotte udsigt over bugten og inspicerede tennisstadion. Turen fortsatte til **Laholm**, hvor torvet i midtbyen lignede sig selv. Eftermiddagskaffe på et lidt slidt udsende konditori. Et par gæster undrede sig over at høre danske stemmer. Vi rundede af med en visit i **Halmstad**. Vi forvildede os lidt ved bus-stationen, men der er vist ikke så meget at se i midtbyen. Vi nåede dog at besøge en butik for brugte DVD'er og vinylskiver, men ingen country.

Så vendte bilen og bragte os retur til Øresundsbroen og Øresundsvej, hvor vi 'testede' den nye **Café Phenix** nær Lidl og Øresund Metrostation. Prisen var lidt i overkanten, men maden var både god og rigelig. Dermed slut på en udflugt, der begyndte meget lidt lovende i styrtregn, og hvor vi kørte mere og så mindre end i juli, men det blev alligevel en god dag! [Bo]

