

Fredag d. 24/7 2015: Gensyn og nysyn i Österlen

Ystad, Glimminge, Valleberga, Kåseberga, Skillinge, Simrishamn, Vik, Kivik

På en behagelig sommerdag styrede Lasse den lånte Mercedes den lånte Mercedes i sikker stil ad Øresundsbroen og ad motorvejen til **Ystad**, hvor vi efter gammel sædvane fandt en parkeringsplads på Sankt Knuts Torg. Vi gik lidt rundt i indre by og fik en forsmag på, at svenskernes sommerferie har nået et højdepunkt i disse uger. På et konditori i én af gågaderne mæskede vi os i formiddagskaffe, Lasse med søde kager, Bo med æggekage.

Vi savnede trafiklys ved de travlt befærdede gader ved Sankt Knuts Torg, men kom ud af byen, og i Kabusa fortsatte vi mod Glimmingebro (nogle skriver Glemminge). Vi fandt ikke det omtalte Glimmingehus, som hævdes at være Nordens bedst bevarede fra Middelalderen, men besøgte i stedet **Glimmingebro Kyrka**. Rødstenskirken har et pænt indre med masser af træværk, inklusive alterpartiet.



De svenske kirkegårde er velplejede og præget af mange originale gravsten.





I nabolaget besøgte vi også den berømte **Valleberga Kyrka**, som hører under Löderup Sogn. Den imponerende altertavle fra begyndelsen af 1500-tallet præges af træudskæringer og fløjdøre. Prædikestolen er forsynet med Christian d. 4.s våbenskjold. Ved siden af kirken, som er en pudsig blanding af en rundkirke og en ordinær kirkebygning står et separat tårn, som bl.a. benyttes som lager for gamle sten og rester fra forne tider.



Vi vendte tilbage til kystvejen og aflagde visit i **Käseberga**, hvor vi også var i september 2012 sammen med Peter og så Ales Stenar. Denne gang ville vi blot besøge fiskerlejet og dets små butikker. Vi blev stoppet af nogle nævenyttige, men yderst fåmælte unge mænd, som ville have os til at holde flere hundrede meter væk fra fiskerlejet. Modstræbende måtte vi senere give dem ret i, at der ikke var plads til flere biler dernede. Der var en vrimmel af mennesker. Den lille by er tydeligvis et populært udflugtsmål.

Næste mål var **Skillinge**, nær Simrishamn. Det er en hyggelig lille kystby, engang blot et fiskerleje. Ved Branteviksvägen og den gamle fiskerihavn fik vi øje på et skilt, hvor der stod Fatty Arbuckle. Så var vi ikke længere i tvivl om, hvor vi skulle have lunch. Det var nemlig navnet på en restaurant. Vi sad og hyggede os udenfor, og imens havde det unge feriepersonale ganske glemte os og vor bestilling på Cæsarsalat, så det blev en sen lunch.



Bo fik en god snak med den daglige leder, som forklarede, at de to personer, der ejer restauranten har taget navnet med sig fra en kæde af restauranter og pubber i England, Canada og USA. Tjek Skillingens version på <http://www.fattyarbuckle.se>



Vi fik tanket op i udkanten af **Simrishamn** til de specielle svenske priser. Modsat Danmark er afgifterne i Sverige lagt sådan, at diesel er langt dyrere end benzin. Den indre, gamle bydel i Simrishamn var overbefolket af ferierende indfødte – og af loppemarkeder med uendelige rækker af boder. Bo faldt for Sheridan Morleys biografi om David Niven, ”The Other Side Of The Moon”, til 20 SEK; bogen er ikke mindst grundig i udredning af Nivens sidste år, hvor han fik en uhelbredelig muskelsvind-sygdom. Vi indtog noget dejligt svalende is. Snakken og tiden gik godt, men vi trillede videre nordpå. Vi tog en afstikker ad de meget smalle og trange gader i **Vik**, og gjorde ophold i **Kivik**, salgscentrum for fisk, økologiske madvarer og æbler, når det er sæson for dem. Det er og bliver én af naturens luner, at æbletræerne gror så godt lige netop i dette område.

Vi har været på **Brösarp Gästgiveri** adskillige gange, men aldrig før til aftensmad, og her måtte den store pung frem. Den bestilte kalveryg var et rigtigt stort stykke og badet i meget velmagende sovs. Det var med nød og næppe vi fik plads, og en kvinde med en meget høj stemme havde store problemer med at få de mange gæster placeret ved bordene. Vi faldt i snak med et dansk par ved nabo-bordet; de skulle overnatte på stedet.

Vi kørte sydpå ad kystvejen, men ved Kivik og Vik drejede vi til højre og kørte på tværs og gennem **St. Olof** og via **Sjöbo**. På en MacDonald uden for Malmö nød vi hver sin Sundae (hhv. chokolade og jordbær) og hver sin cola (ordinær, light). Dejlig, passende dessert at slutte en god dag og en god udflugt på – inden Øresundsbroen.

Ideer til senere: Svedala uden for Malmö, evt. i forbindelse med et besøg i Trelleborg og et gensyn med sydspidsen Skanör osv. – Ref. Bo, chauffør Lasse.