

## 26/7, 2012: Blekinge (Karlshamn)

Den 26. juli 2012 var en dejlig varm sommerdag. Afgangen var sat til kl. 08:00 fra SuperBrugsen på Holmbladsgade. Med lidt forsinkelse grundet vejarbejde og efter den sædvanlige æresrunde ved lufthavnen satte vi over Øresundsbroen og ad E22 med kurs mod Karlshamn.

Inden vi nåede målet, gjorde vi to ophold i nærheden af Karlshamn.

Først ved **Alholm Camping, Pukavik**. Her fik vi lidt at spise og lidt koldt at drikke. Bagefter gik vi en tur ned til vandet, for selv om campingpladsen lå lige ud til landevejen, lå den faktisk meget naturskønt.



Andet ophold på vej mod Karlshamn var landsbyen **Mörrom** ved Mörrum-åen, hvor der både produceres elektricitet ved vandkraft, og hvor der – på rette årstid – fiskes mange laks. Vi havde tidligere set stedet, men synes, det var et gensyn værd. *(Til venstre: Laksepigen i Mörrum.)*



Vi gik en tur langs åen, som begyndte med et stort kraftigt vandfald, og efter nogle hundrede meter langs åen kom der endnu et fossende vandfald. I mellem vandfaldene flød åen stille af sted.





Det er et utroligt kønt område.

Da vi nåede vandværket, der mindede mere om et fængsel, gik vi over på den anden side af åen for at gå tilbage mod P-pladsen. Den anden side var noget mere ufremkommelig, men: "When the going gets tough, the tough get going !" – hvad det så end har med os at gøre.

Inden vi helt forlod Mörrum, så vi **Mörrum Kyrka**, pæn nok, også indenfor, men med et altermaleri af den mere front platte art – det, som "The Bloody" kalder "missionshus-æstetik".

Ved **Karlshamn** kørte vi ind i byen via den indkørsel og port, som er hugget ind i bjergvæggen. Det er imponerende – et flot og betagende syn.

Vi parkerede tæt på havnen og gik op ad gågaden, Drottninggatan, som vi umiddelbart havde svært ved at genkende, selvom vi har været dér før. Tiden var kommet for lidt frokost. Vi fandt en restaurant, som havde to varianter af dagens ret – en svensk og en indisk. Vi valgte den svenske, som bestod af skinkeschnitzler med kartofler og en beskeden klar bearnaise sauce. Ikke den største kulinariske nydelse, men den var til gengæld heller ikke overvældende dyr. En øl kostede dog 2/3 del af maden. Ak ja, de svenskere – også i Blekinge !



*T.v.: Drottninggatan.*



Da vi var færdig med vor lunch, gik vi igen lidt rundt i byen og fandt nu steder, vi kunne genkende, bl.a. et stort antikvariat med masser af bøger, vinylplader, CD'er og DVD'er, endda en reol med videoer med "Clintan", som de kalder ham "hinsidan". Det lykkedes os dog ikke at købe noget.

Efter således at have modstået de verdslige fristelser, genså vi **Karlshamn kirke** – se næste side.



*Karlshamn Kyrka - med den imponerende døbefont.*



*Overbliksbillede: Karlshamn indre by.*





Inden vi helt forlod Karlshamn, gjorde vi holdt ved en mindre park, hvor der var udsigt til vandet. Vi sad en stund og nød udsigten. Vi kørte herefter ud af byen – nordpå langs kysten. Her fandt vi **Villa Utsikten**, hvor vi indtog eftermiddagskaffen. Her var der direkte adgang ned til vandet med udsigt til den svenske skærgård – absolut et flot syn.

*Villa Utsikten - og del af udsigt (gamle postkort).*



Vi kørte lidt længere nordpå langs vandet og gjorde holdt et par gange for rigtig at nyde udsigten.

Herefter gik turen hjemad med holdt ved **Västre Vram kirke**, som ser imponerende ud - udefra. Desværre var kirken lukket, så vi måtte nøjes med at gå en tur på kirkegården.

*Billede t.h.: Västre Vram Kyrka.*

Da vi nåede hjem til Danmark, var der andre end os, der havde fået den gode idé at nyde maden på Kastrup Strandpark, så vi måtte køre derfra med uforrettet sag.

Til gengæld fandt vi plads på Café Bizarro på Holmbladsgade, hvor en god og hyggelig dag blev afsluttet med en glimrende Cæsarsalat. Udflugten sluttede således ca. 21:00.



*Ref. LR / layout BTP.*