

22/3 2012, Sydvest Skåne: Vellinge, Höllviken, Skanör, Falsterbo (og Brösarp)



Vellinge er en mindre by med o. 6.300 indbyggere, men nybyggeri beviser, at indbyggertallet er stigende, idet byen bliver en slags soveby for Malmö. Byen Vellinge er en del af landkommunen Vellinge med 33.510 indbyggere. Byen har to torve, Stortorget og Centrumtorget, men byens få butikker ligger ved Centrumtorget og Östergatan. Nabobyen Höllviken er største by i kommunen. Markante steder i byen er Gæstgiveriet, **Vellinge Gästis** (billedet ovenfor), som dog først åbner kl. 11:30, og **Vellinge Kyrka**, (billeder nedenfor), en traditionel hvid landsbykirke.



Kirke og kirkegård er omgivet af en stor hvid mur. De ældste dele af kirken stammer fra 1100-tallet, tårnet fra 1400-tallet, døbefont og prædikestol i 1600-tallet, og flere tilbygninger er sket gennem århundrederne. Dens nuværende form fik kirken ca. 1850, og den blev restaureret 1947-50. Kirken udstråler i dag en god gammel stil, præget af træværket, ofte udsmykket, f. eks. prædikestolen med fine reliefbilleder (og dansk rigsvåben på baldakinen). **Alteret** er stort: Det indeholder både malerier og udskårne figurer - nederst nogle skriftsteder. I midten er et billede af den korsfæstede Jesus Kristus.

Fra Vellinge kørte vi videre til Höllviken, Skanör og Falsterbo. Selv om **Höllviken** skulle være en lidt større by end Vellinge, forekom der os ikke at være noget særligt at se i den. Ikke butikker.



Og vi var heller ikke på det ellers arkitektonisk originale bibliotek.



Skanör er en vældig fin gammel landsby, lidt à la Dragør. Her må det være hyggeligt at bo, måske også besværligt om vinteren. Vi så også her den lokale kirke, **S:t Olofs Kyrka** (Skanör Kyrka), igen en traditionel hvid landsbykirke. Den ældste del stammer fra 1200-tallet, men man mener, der har været en ældre kirke samme sted. Man er særlig stolt af kirkeklokken, som, blev støbt af Gherard Cranmar i Lübeck. I 1300-tallet fik kirken sin døbefont. Fra Skanörs Slott fik man i 1425 nogle sten, så man kunne udbygge kirken med koret. Alter og prædikestol stammer fra begyndelsen af 1600-tallet. Alteropstillingen er imponant med to søjler og et stort 'halvtag'. Se billeder herunder.



Skanör



S:t Olofs Kyrka (Skanör Kyrka)



Den velplejede kirkegård

Falsterbo er den anden lille by på Falsterbos næs, Skånes og Sveriges yderste sydvestlige spids. Det er også et hyggeligt lille sted. Et fyrtårn rager op, og naturområderne ligger lige for. Se billeder nedenfor.



Falsterbo



Falsterbos fyrtårn

Vi forlod Sveriges sydvestlige spids, fandt motorvejen og kørte mod Ystad, uden om bycentrum og ind på hovedvej 19 via Tomelilla til **Brösarp**, hvor vi - endnu en gang - med stor fornøjelse nød en lunch på **Brösarp Gästgifveri**. Kroen ligger lige ud til hovedvej 9, men med en eng og halvdelen af kirkegården bagved. På den anden side af vejen ligger kirken og den oprindelige kirkegård. Der er også et lille kunstmuseum, som vi tidligere har besøgt - blot for at finde en konference i gang på stedet.



Efter denne lunch-oplevelse, som vi tog os god tid, kørte vi sydpå, men forsøgte at finde nye veje. Det lykkedes i den grad. Vi kørte på tværs, dvs. syd sydvest, kørte ad små veje, gennem små landsbyer, forbi gårde og landbrug med langt imellem husene. Man må igen konstatere, at afstandene er større i Sverige end i Danmark. Langt fra alle steder var på kortet, men det lykkedes os da at finde en motorvej på et tidspunkt, hvorefter kursen i et lidt andet tempo kunne sættes mod Malmö og Broen.

Vel tilbage i Danmark sluttede vi udflugten - også traditionen tro - med aftensmad på Restaurant **Kastrup Strandpark**.

