

15/8, 16/8, 17/8, 2009: KRISTIANSTAD OG OMEGN

Vi begyndte vor tur lørdag d. 15/8 ved SuperBrugsen i Hombladsgade, kørte derefter direkte til **Malmö** og fik en kop formiddagskaffe på en café på Lilla Torg, inden vi besøgte Folk & Rock, men *Video-Lasse himself* var desværre ikke til stede. Danske Lasse ville gerne have købt to DVD'er, men ekspedienten kunne ikke finde dem. Vi gik lidt rundt i Malmö i håb om at finde noget godt tøj på udsalg, men det lykkedes ikke, og så blev vi oversprøjtet af en bilist, der med stor fornøjelse kørte gennem en vandpyt.

Næste stop efter det regnfulde Malmö var **Tommelilla**, hvor der var biltræf, som bl.a. bestod i at demonstrere, hvor højt bilhøjtaleren kunne spille. Turen fortsatte nordpå til den planlagte lunch på gæstgiveriet i **Brösarp**. Som sædvanlig var "dagens" aldeles udmærket.

Videre mod **Åhus**, hvor vi var en tur på molen og betragtede alle de navne, der havde købt en bjælke på broen.



Vi kørte op til **Bromölla**, hvor vi bl.a. så på statuen af et tohovedet fortidsuhyre i porcelæn (*tv.*), som pryder centrum. Vi fandt de mindst mulige veje videre og så mange små landbrug i skovrydningerne. På et tidspunkt nåede vi **Sölvesborg**, hvor vi kørte en gennem byen. Bortset fra skulpturerne på torvet (*ned.*) så vi ikke noget særligt af interesse. Videre til **Karlshamn** med den formidable indkørsel gennem klipperne og den skønne beliggenhed ud til vandet. Vi gik en tur på hovedgaden, hvor vi indtog et par cola'er i en pub og så lidt engelsk fodbold.





Herefter gik turen videre til **Ronneby**, hvor vi skulle overnatte. Vi var en tur omkring den lille Ronneby Hamn, inden vi kørte ind i selve Ronneby, som gennemskæres af en å. Bo havde glemt både hotellets navn og betalingskvitteringen. En flink kioskejer viste os vej. OK hotel – et helt feriecenter – og en acceptabel buffet til aftensmad.

Næste morgen, søndag d. 16/8, kørte vi af sted ved 9-tiden, nemlig til **Karlskrona**, hvor vi først kørte lidt rundt i byen, som er ganske flot på grund af dens skærgård og på grund øerne, som udgør byen; vi gik en tur i bymidten og så Trefoldighetskyrkan på torvet (*billedet th.*). Turen til og fra **Emmaboda** – tilsyneladende en soveby – gik gennem endeløse skove, og pludselig var **Kristianstad** langt væk. Vi nåede med nød og næppe Stora Torg på aftalt tid for at møde Peter og Ulla. Vi indtog en hurtig lunch på en græsk restaurant ved torvet og gik en tur gennem gågaden og konstaterede, at det lille Filmmuseum var lukket.



*Kristianstad: Torvet t.v.
Ved filmmuseet, gågaden.*

Planlægningen var heldigvis herefter overladt til Peter. Vi kørte fra Kristiansstad til **Fjälkinge Kirke**, hvor der var en del interessante kalkmalerier, og videre til **Gualöv Kirke** – også med kalkmalerier og et fritstående klokketårn. Herefter kørte vi gennem Bromölla, og i Näsrum drejede vi til Gudahagan.

I **Humletorkan** indtog vi eftermiddagskaffen. Stedet har sit navn, fordi man dyrker humle og brygger øl.

Vi opholdt os ved **Västanå Kvarn** (*bill. th.*), en lidt forsømt gammel vandmølle, men et fantastisk flot sted, hvor mange danske turister tager udgangspunkt for lange ro-ture i området.



Vi besøgte også **Vånga Kyrka**, som er sammenbygget i flere etaper, og i kirkens kor er der et stort, særpræget opstandelsesbillede.



Ved Ivösjön sejlede vi med trækfærgen fra Barum ud til **Ivö**, som er kendt for at have brudt kaolin, et særligt jernholdigt stof til brug ved produktion af porcelæn m.v. (jfr. firmaet Ifö). Det er en fantastisk flot og meget kuperet ø, som absolut er værd at besøge. Vi var også ved Ivö Kyrka og brønden dér, som dog var udtørret.



Ivö Kyrka – og kirkens alterparti tv.

Vi kørte tilbage til fastlandet, til Kristianstad og spiste på Restaurant Peking, hvor vi sad på tagterrassen; servitricen havde boet i Odense. Herefter tog vi ud til hytten, som Ulla og Peter havde lejet, og som lå i Hjärsås ved **Knislinge**. Efter en kop kaffe/the gik vi til ro.

Mandag d. 17/8 var første mål Knislinge Kirke, og ad kringlede veje nåede vi frem til helleristningen i **Fränarp**.



Desværre var **Varnås Slott** lukket, og de fleste af skulpturerne var fjernet fra parken, men der var dog enkelte sten tilbage med indskrifter.



Turen gik videre til **Norra Strö Kyrka**, hvor kirkegårdsgraveren Linda var så venlig at åbne. Kirken rummer fantastisk mange kalkmalerier.



Fra Norra Strö via Vinslöv til Tykarp, hvor vi indtog formiddagskaffen ved **Tykarpsgrottan** og derefter rundtur i grotten. Ved **Hovdala Slott**, hvor vi kikkede efter skudhuller fra opgøret mellem 'snapphaner' og svenskere, men vi så parken og blomsterhaven. Vi var sultne og spiste smørrebrød fra slottets café; tallerkenerne var snart tomme.



Tykarpsgrottan og Hovdala Slott.



På samme egn fandt vi Mariakyrkan i **Brönnestad** – endnu en kirke med fritstående tårn og desuden med meget omfattende, genetablerede kalkmalerier (*bill. tv.*).

På den videre vej sydpå nåede vi **Norra Mellby**. Her lagde vi også mærke til kirken – den fjerde eller femte på egnen med fritstående tårn.

Vi sluttede turen i **Bosjö Kloster**, som jf. navnet ligger ved en sø. I klosterhaven er der masser af blomsterbede, og i en stor park står Tusindårs-egetræet. Caféen passede lige til eftermiddagskaffen. Ved klosterkirken så vi kirkegården med de meget specielle gravstene. Men her skiltes vor veje.



Peter og Ulla fortsatte ferien. Lasse og Bo kørte hjem til København. Vi havde for en gangs skyld – ha, ha – lidt problemer ved motorvejsudfletningerne uden for Malmö. – *Ref. af Lasse & Bo.*