

Skåne-udflugter 2009

Torsdag d. 26/3: Trelleborg, Brösarp, Åhus, Hässleholm

Vi kørte direkte fra E20 med E22/E6 til **Trelleborg**, hvor kørte rundt på havneområdet, parkerede, så på gågaden og fik formiddagskaffe. Til vor overraskelse havde vi fejlparkeret, og en P-vagt havde udskrevet en bøde på 500 SKK. Vi kørte ad Hovedvej 9 langs Öster Lens kyst til ringvejen ved Ystad og ad hovedvej 19 til **Brösarp** og gästgiveriet, der heller ikke denne gang svigtede vore forventninger om en god lunch. Fra Brösarp kørte vi ad Landevej 118 langs kysten til **Åhus**, hvor stranden var meget forblæst, så vi kørte snart videre mod Kristianstad og **Hässleholm**. I sidstnævnte by fik vi eftermiddagskaffe og forsøgte forgæves at betale P-bøden. Vi kørte sydpå og hjemad ad hovedvej 23 gennem **Höör**, passerede det smukke område med **Östre og Västres Ringsjö**.

Skærtorsdag d. 9/4: Höganäs, Kullen, Jonstorp, Helsingborg

Vi kørte over broen og med E6/E20 direkte mod Helsingborg-Göteborg. Vi drak formiddagskaffe i **Höganäs** og genså en del af byen, spaghattiwestern-kirken, havnen og stranden. Næste ophold var i **Mölle**, familien Løkke Rasmussens fest-by, en pæn lille havneby ved klipperne, lidt som Monaco. Vi kørte helt ud på Kullen, men det var diset og koldt, så vi vendte tilbage til Mölle og tog for os ved lunch-buffet på strandhotellet med flere slags sild, laks, kötbuller. Vi kørte langs nordkysten og gjorde ophold ved **Jonstorp Strand**, et meget idyllisk sted. Vejret var bedre, mere indlandspræget, solrigt. Så kørte vi ind gennem det flade land og så nye steder, landsbyer. Ved Bjur vendte vi om og kørte mod **Helsingborg**, hvor vi gik en strøgtur, så på gamle skiver og drak sen eftermiddagskaffe, inden tur gik sydover og hjem over broen.

Mandag d. 22/6: Viken, Höganäs, Mölle, Arrild, Jonstorp, Ängelholm, Båstad, Hov, Torekov



Vi kørte igen mod Helsingborg-Göteborg. Vi søgte forgæves et konditori i Landskrona. I **Viken** fik vi endelig formiddagskaffe på et hyggeligt konditori med pæn gårdhave. Vi så i Viken Kyrka. I **Höganäs** besøgte vi fabriksudsalg (keramik, skjorter, sko). Krapperup Slott, nær Mölle, var lukket. I **Mölle** var det dejligt at gense havnen og udsigten op mod Kullen i solskin og godt vejr. Vi kørte på tværs til **Arrild** og nordkysten. Nær **Jonstorp** spiste vi en solid lunch Svanhalls Krog med udsigt til vandet. I **Ängelholm** tog vi en strøgtur og så kirken. Vi kørte langs Hallandsåsen og fandt en ny vej til **Båstad**, hvor vi tjekkede, om tennis-anlægget er klar til Wozniacki og de andre i juli. Vi spiste is på torvet og kørte til **Hov** og Hovs Haller med udsigt à la Kullen. **Torekov** var behagelig overraskelse, meget hyggelig havneby – med færge til Hallands Väderö og mange fine lystbåde (se billedet). Fra Torekov over Karup og Grevie til motorvejen nær Härnarp og direkte hjemkørsel.