

## 7/10 2009: JAKRIBORG, LANDSKRONA, HELSINGBORG, HÖGANÄS, MÖLLE

Turen begyndte som sædvanlig ved Brugsen på Holmbladsgade. Dog var turen lidt anderledes denne dag, da Else var bagsædepassager. Det gjorde nu ikke turen mindre hyggelig.

Vi kørte i silende regn over broen mod første stop: **Jakriborg** – en helt nyopført by, som var meget speciel. Her indtog vi vores formiddagskaffe. Byen består af ca. 400 huse, som alle er opført i gammeldags stil; den minder om Dragør, visse steder endda lidt om den gamle del af Lübeck. Men der var ikke meget liv i byen denne dag.



Efter kaffen gik vi en tur rundt i Jakriborg. Det var heldigvis holdt op med at regne.

Vi kørte herefter videre til **Landskrona**, hvor vi gik en tur på Citadellet.







Næste stop på turen var **Helsingborg**. Her var vi bl.a. oppe på Borgen, hvor der er en fantastisk udsigt ud over byen og over til Helsingør.

Vi indtog en ganske udmærket frokost på en restaurant, der vist gerne ville være fransk. Tjeneren sagde hele tiden "Merci"; det var også det eneste, vi hørte ham sige på fransk. Farverne gav associationer til ét af den slags "tvivlsomme steder", vi kun kender fra film.

Efter frokosten kørte vi nordpå mod **Höganäs**, hvor vi så den særpægede kirke, som ligner noget fra en spaghettiwestern, for derefter at køre ud mod salgsbutikkerne (factory outlet), der ligger uden for byen, hvor der både er keramik, sko og tøj.



Sidste stop på turen var **Mölle**, hvor det blæste godt og grundigt. Det meste af havnen var lukket ned for vinteren. Havnerestauranten var dog åben, hvor vi indtog eftermiddags-kaffen. Fra havnen kunne vi beundre husene, der ligge op ad bjergsiden, bl.a. med de store gamle hoteller. Det kan bringe minder om Monaco.



Herefter gik turen hjem mod København. Vi afsluttede dagen med en ganske udmærket middag på vort sædvanlige spisested på Kastrup Strandpark.

*Deltagere: Lasse, Else og Bo. – Ref. v. Lasse.*